



Başbakan Abdullah Gül'ün sınavı!



MECLİS, Irak'ta neler olup bittiğinden, olası bir savaşta Türkiye'nin nasıl bir tavır sergileyeceğinden habersiz... Gerek iktidar ve gerekse muhalefet milletvekilleri sıradan vatandaşlar gibi sadece gazete ve TV haberlerinden bilgileniyor...

Çünkü Meclis devre dışı... Türkiye'nin milli bütünlüğünü, güvenliğini, geleceğini ilgilendirecek bir savaşın eşliğindeyiz ama gelin görün ki; ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal bile bilgi dışı...

Türkiye, 52'nci eyalet mi?

BAŞBAKAN Abdullah Gül'ü, Irak savaşını önlemeye yönelik Ortadoğu turunun maalesef nafile ziyaretlerden ibaret olmasına rağmen, kutluyoruz...

Türkiye, büyük devlet olduğunu gösterme çabası içindedir... Başbakan Abdullah Gül de bunun gereğini yerine getirmektedir...

ALKIS
Kimliklerini saklayarak kurum ve kuruluşlarda denetimler yapan ve yanlışları bulup sorunları tanıttıkları TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Halide İncekara ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a...

Ama... Daha önce de bu sütunda dile getirdiğimiz gibi; savaş veya barış konusunda tercih yapıp karar verecek tek adres ne Mısır'dır, ne Suriye, ne Ürdün ve ne de Irak...

Bu kararı verecek tek adres Beyaz Saray'dır... Ortadoğu halkının ve hatta dünya kamuoyunun tepkisi Amerika'nın çıkarları karşısında hiçbir şey ifade etmemektedir...

ERDAL BİLALLAR
SÖZÜN DOĞRUSU

TELEFON: (0212) 448 88 65 FAKS: (0212) 448 84 85
E-MAIL: erdal.bilallar@stargazete.com
E-MAIL: ebilallar@yahoo.com

Büdü **fıkra**

TEMEL'in oğlu olmuş ve isim koyması için imam yanına gitmiş:
- Hocam şu pizum oğlana bi isim koymuştun?
- Temel, şimdiki çok isim var, sen git Kur'an'dan bi isim bul koy...
Neyse Temel bir isim bulmuş ve koymuş... Temel ertesi gün yolda yürürken hocaya rastlamış... Hoca sormuş:
- Ne isim koydun oğluna?
- Büdü koydum hocam...
- Kur'an'da Büdü diye bir isim var mı?
- Hocam İyyakenabüdü var ya!...



NOSTALJİ: TAKSİM 1930

İktidar olan AKP sadece bir idare ale kilitlenmiş durumda:

YUH

Köşesinde, "Siz 'MEB'in sitesini karşınıza bulur bulmaz Türkiye'de yaşadığınız o dakika arıyorsunuz" desem, bir şeyler anlatılabilir mi olur muym acaba? (...) 'Atatürk' ile başla yine onunla biten sayfalar, 'Atatürk' ile başla yine onunla biten sayfalar ve tabii bol miktarda 'Devlet'li 'Cumhuriyet'li 'millet'li 'halk'lar, esaslar, amaçlar, stratejiler, vesaire..." yazan Yeni Safak Gazetesi Yazan Kürşat Burnin'e.

Amerika'nın çıkarları karşısında hiçbir şey ifade etmemektedir...

Irak'ı vurmak, Ortadoğu'da dengeleri yeniden kurmak, Amerika'nın öntümdeki 100 yıllık petrol ihtiyacını garanti altına almak için Türkiye'yi üs olarak kullanmaya karar veren, askeri havaalanları ile limanları isteyen Bush, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı bir kez olsun telefonla arama nezaketini göstermemiştir...

Kim ne derse desin; Amerika'nın bu tavır, uluslararası diplomasiye yakışmamasında Beyaz Saray'ın Türkiye'ye 52'nci eyaleti gibi baktığının göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunun böyle olmadığını hem Bush'a göstermeli, hem de dünya kamuoyuna ispat etmelidir. Bunun en azından 70 milyon onuru adına görev bilmelidir...

SSK'yı emekli batırmadı!

AÇLIK sınırının altında yaşamaya çalışan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam, bazı gazetelerin, "Kaynağı belirsiz" ya da "Allah kerim zammı!" diye yorumlarına da, küçümsenemeyecek, aksine alkışlanacak bir fedakarlıktır...

Fedakarlıktır çünkü; devletin kaynakları zorlanmıştır... İç ve dış borç faizini nasıl çevireceğini düşünen iktidar, beklendienden çok daha fazla bonkör davranmıştır...

SARI KART
Halkı savaşa karşı korumak için hazırladığı özel sağlık çantalarına gaz maskesi değil, ten-türdüyet, sarı bezi ve ceset torbası koyan Sağlık Bakanlığı'na... (Star)

KIRMIZI KART
Alkollü araç kullananın engellenmek için getirilecek duzenlemelere karşı çıkan ve 25 yıldır alkollü araç kullandığını açıklayan CHP'li M. Nuri Saygı'nın... (Sabah)

maktadır. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri brakin fazla ilaç alıp tüketmeyi, doktor yüzü görün ilaç bile yazdıramamaktadır.

Sorunun gözözüden edilmiş bir başka boyutu; sosyal güvenlik sisteminin bugün içinde bulunduğu noktaya gelmesinde asıl suçlunun, maaşından daha kaynağında kesinti yapılan işçi veya emekli değil, siyasilerdir.

Çünkü; oy ve kendi kballeri uğruna, erken emekliliği teşvik eden, 35 yaşındaki çalışan emekliye sevki edimesini öngören, böylece SSK'yı içi çalışan bir emekliye bakması noktasına getiren de siyasilerdir.

ERDAL BİLALLAR
SÖZÜN DOĞRUSU

TELEFON: (0212) 448 88 65 FAKS: (0212) 448 84 85
E-MAIL: erdal.bilallar@stargazete.com
E-MAIL: ebilallar@yahoo.com

RTE, Siirt'ten aday olamaz!

SİRT'e yerleşik seçimin, başbakan için yeterli değil. 3 Kasım seçimi için RTE'nin aday olması RTE'nin Siirt'ten aday olamaz! RTE'nin aday olması RTE'nin Siirt'ten aday olamaz! RTE'nin aday olması RTE'nin Siirt'ten aday olamaz!

DEDİĞİMİZ ÇIKTI

DÜN bu köşede Siirt seçiminin 3 Kasım'ın devamı olduğunu belirterek AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten aday olmayacağını söylemiştik...

Hakkı çıktı!..

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanaoğlu, yazdığımız doğru gibi, "3 Kasım'da Siirt'ten aday değildi, şimdiki de olamaz" dedi ve ekledi: "Ayrıca o tarihte de seçime yeterliliğine sahip değildi."

Tayyip Erdoğan için tek bir yol var; Rize'deki milletvekillerini boşaltmak ve ardından da kendisinin aday olacağı mstakül bir seçim yaptırması...

BAY GÖLGE

Ortada kolsuz, delil yoksun, ortaya çıkıp daha sonra boşa düşmek istemem... Arkadaşımız istifasını bir vermiş... On-dan sonra aday sürecini görmeliyim...

ALTI OKCU

Türkiye 1923'ten bu yana ilk kez meşru haklarını talep edemeyen, diz çöktürmüş, boyun eğdirmiş bir ülke haline gelmiştir...

EMANETÇİ

Biz banka batırma, sadece emekliye zam yaptık... Bu nedenle eleştirilmemi anlaman mümkün değil...

Ancak... Yapılan bu zam ne kadar alkışlanmaya hak ediyor, zamdan sonra kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan'ın, emeklileri, "ilaç israf etmeye" çağırması, "Aksi halde önümüzdeki 5 yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin çökeceğini" anlatması da o denli ayplanmalıdır.

Neden mi? Anlatmaya çalışalım...

Gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur emeklileri, brakin doktora fazla ilaç yazdırmayı, muayene bile olamamaktadır...

Bugün SSK dispanserleri ile SSK ve devlet hastanelerine muayene olmaya gelen emeklilere, Naziller'in, temerküz kamplarındaki esirlere davrandıkları gibi davran-

Bu İstanbul'u alın da başınıza çalın!..

CAMUR içinde sokaklar... Çöp toplayanların, konteynerlerden çıkarıp beğenmeyerek çevreye attığı kırı kutular...

Kaldırmda bir mağandın balgam... Sonradan görme birinin 4'üncü kattan attığı market torbasından sokağın ortasına yayılan yemek artığı...

Bunlara kalsa eyvalah! Ama nereden! Bir hanzonun kaportası paslanmış 20 yıllık aracı temizlerken kullandığı deterjanın köpüklü suyu cadde boyunca akıyor...

Sonradan görme birinin gezmeye çıkardığı köpeğinin dışkı sokağın ortasında, bir şehir ayasının aracının kül tablasından boşalttığı sigara izmirtiler-

ri kaldırının kenarında duruyor... Bütün bu manzaralar İstanbul'dan... Aydınlatma lambalarını kırarak, otobüs koltuklarını doğrayarak, ağaçları kesenler, birbirinden iğrenç yapılan dikenler, köyünü sırtlayıp gelenler, İstanbullu olmayı reddedip İstanbul'u köyleri haline getirenler kentli...

Osmanlı'nın dünyaya hükmettiği, Cumhuriyet'in gözü gibi gözettiği İstanbul'u yok edenlerin şehri... İstanbul'a, Boğaz'ı hiç görmeyenler, vapura binip martıyı seyretmeyenler...

Ortaköy'de çay, Vefa'da boza içmeyenler... Kapalıçarşı'yı gezmeyen, Çiçek Pasajı'nda "Çek bir Arjantin" demeyenler... Vapurda karşısına oturanla selam vermeyenler... Babalı Yokuşu'nda ter dökmeyenler... Köprü altında balk-ekmek yemeyen egemen oldu... Ne yazık ki İstanbul'un asıl sahibi İstanbullular yok oldu... SON SÖZ: Yalnız İstanbullular mı; eski İzmirli, Ankaralı ve hatta Bursa'lar da artık yok... Onlar 10 metrelik otalarna sığdırdı... Doğup büyüdüleri hatıraları ile dolu şehirlerini başkalarına bıraktılar...

DOĞRU SÖZ
Ahlak, insanın kendisini mağlup etmesidir...

NE KADAR SALLARSAN SALLA, 3 YANLIŞ BİR DÖĞRUYÜ GÖTÜRÜR