



DIYOR AMA... YA TUTARSA!..

duası” karıştı

İSMAİL KATMERCİ (AKP İzmir Milletvekili)
“Birileri ölüm bedduası etti diye korkacak halimiz yok”

Bu yazıyı üzüntüyle karşıyorum. İnanan insanlar asla beddua etmezler. Yani bu yazıyı yazmaları doğru değil. Kendi adıma konuşacak olursam ben bu bedduayı hiç ciddiye almıyorum. Hiçbir şey de hissetmiyorum. Birileri ölüm bedduası etti diye korkacak halimiz yok.



HALİDE İNCEKARA (AKP İstanbul Milletvekili)
“Allah razı olsun dua edenlerden!”

İnsanlar beddua da eder, hayır duası da. Ben bu gibi insanlardan ziyade milletin görüşlerine inanırım. Bize ölüm bedduası etmişler. Allah razı olsun dua edenlerden! Yanlış bizimle birlikte yetmiş milyon AKP'li de vardı demektir. Her dönem her iktidardan yıpratıcıları olduğu gibi bizim de yıpratıcılarımız var. Ben bu beddua karşısında sadece gülüyorum.



HALUK İPEK (AKP Ankara Milletvekili)
“Bu tip söylemler çok yakışsız”

Bir kere şunu düzeltmem gerek. Millî Gazete'nin yazısında belirtildiği üzere AKP olarak biz Millî Görüş'ten ayrılmış bir parti değiliz. O yüzden bu iddia baştan kuruyor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularındanım. Ama benim hiçbir zaman Millî Görüş ile yakından uzaktan bir ilişkim olmadı. Partide bulunan çoğu arkadaşımın durumu da aynı. Bu yüzden bu iddianın yöneleceği insanlar biz değiliz. Ayrıca bu tip söylemleri de çok yakışsız buluyorum. Hiçbir şekilde ciddiye alınması taraftan değilim.



RECEP ÖZEL (AKP Isparta Milletvekili)

“En ufak bir tedirginliğimiz yok”

Ne demem gerekiyor ki? Allah bu yazıyı yazanları ve yazdırılanın kalbine göre versin. Bu yakışsız iddialara cevap vermeye bile değmez. Bir kere kul diğer bir kulu yargılayamaz. Yargılamayı bir tek Allah yapar. Biz gene de terbiyemizi bozmadan bu yazıyı yazanlar için hayır dualarımızı eksik etmeyiz. Bizim AKP olarak bu ölüm bedduasından en ufak bir çekingimiz veya tedirginliğimiz falan da yok.



MEVLÜT ÖZCAN'IN YAZISINDAN ÇARPICI ALINTILAR

Mustafa Efendi Hazretleri ahirete irtihal etmeden önce, Bolu'dan İlim Yayma Kongresi için İstanbul'a giden bir grup insan, Üsküdar'daki evinde Mustafa Efendi'yi ziyaret ettiler. Bu ziyarette enteresan bir enstantane gerçekleşti. Ziyaretçilerden biri Mustafa Efendi'ye: “Efendim, Millî Görüş'ü temsil edenler bölündüler. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Hayır mı var, şer mi?” deyince; bitkin vaziyette yatağından fırladığını, ayağa kalkarak çok kızgın bir vaziyette; bunların istenmeyen bir hal içinde vefat edeceklerini söylediği ziyaretçiler tarafından çeşitli ortamlarda anlatıldı. Dünya makamı, malı, şöhreti, şehveti böyle bir sonuca değer mi? Bin yıl yaşasam bile böylesine bir duruma düşmekten Allah'a sığınırım. Mustafa Efendi ile ilgili iki anekdot daha aktarayım: Bolu'da günlerini türbedeki mekanında geçirirken, dünya makamı yüksek bir zat Mustafa Efendi'yi rencide edici bir tavır sergiliyor. Onun ağzından yanından bulunanlar şu bedduayı duyuyorlar: “Allah'ım! Bu adamı çok yakın bir zamanda kanser hastalığıyla def et.” Top gibi adam bir buçuk ay içinde kanser hastalığından ahiret yurduna göçüyor. Allah, dostlarını hiç mahzun eder mi?

CHP'LİLER NE DEDİ?

HASAN AYDIN
(CHP İstanbul Milletvekili)

“AKP'liler korkar ölüm bedduasından...”

Erbakan hocamın hissiyeti kuvvetlidir. O böyle bir şey yapmışsa korkmak lazım. Bize yani CHP'ye edilmiş olsa tamam da AKP'liler korkar ölüm bedduasından. AKP'liler ciddiye almalılar bu yazıyı. Siyasi rakiplerimize bir şey olmasını istemeyiz. Ama gene de günümüzde artık “ölüm bedduası” kaldı mı demekten de kendimi alamıyorum.

MESUT DEĞER
(CHP Diyarbakır Milletvekili)

“Etik açıdan da, insani açıdan da doğru bulmuyorum”

Bir başka partiyi mensup olabilirsiniz veya sempati duyabilirsiniz ama muhalefet ettiğiniz partiye bu şekilde atıfta bulunmak son derece yanlış. Özcan, yazısında AKP'nin millî görüşe ters düştüğünü söylüyor ancak AKP hiçbir zaman millî görüşe yakın olmadı. Yazı etik açıdan da, insani açıdan da doğru bulmuyorum.

İLAHİYATÇILAR NE DEDİ?

PROF. DR. SÜLEYMAN ATEŞ
(Vatan Gazetesi)

“Allah her bedduayı kabul etmez. İşini bilir”

Bir insanın akıbetini haber vermek Allah'a mahsus bir olaydır. İsrail suretinde “insanlar hayır istediği gibi şer-i de istiyor” denmektedir. Ama Allah işini bilir. Her duayı kabul etmez. İnsan sadece ömrü dolunca ölür. Yazıda adı geçen Tokatlı Mustafa Efendi adlı kişiyi de ilk kez duyuyorum. Yazıda kendisine hazretleri denmiş. Beddua eden kişiye hazretleri denmez.

PROF. DR. ZEKARİYA BEYAZ
(Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Dek.)

“Beddualar haklı sebeplerden olmalı”

Kim istediği şekilde ölüyor ki? Çok lüzumsuz bir yazı olmuş bence. Yazıda Tokatlı Mustafa Hoca diye birinden bahsedilmiş. Ben hiç tanımıyorum. Bir defa beddualar haklı sebeplere dayanır. Öyle her önüne gelen bedduası kabul olmaz. Beddua eden kişinin zulüme uğraması gerekmektedir. Yazıda geçen şekilde beddua kabul görmez.

