



MODERN
HAYATLAR

Selcen
Doğan Ağakay

sdogan@posta.com.tr

Ordu gibi kadın



Türk halkının en çok güvendiği isimlerin başında **Seda Sayan** geliyor. (Televizyonda en çok onu gördüğümüz için olabilir mi?) KGM'nin yaptığı **'Ünlüler Güven Endeksi'** araştırmasına katılanların yüzde 44'ü **'En güvenilir ünlü, Seda Sayan'** derken; yüzde 34'ü **Cem Yılmaz'a**, yüzde 33'ü de **Uğur**

Dündar'a güvendiklerini söylemiş. Bu isimleri sırasıyla **İbrahim Tatlıses** ve **Hülya Avşar** takip ediyormuş. Biliyorsunuz Türk halkının en çok güvendiği kurumların başında da **TSK** (Türk Silahlı Kuvvetleri) geliyor. Hani hükümet gibi kadın derler ya, Seda Sayan için de pekala **'ordu gibi kadın'** tanınması yapılabilir o zaman. Geçenlerde **Avustralya ordusu**, yeni askerler bulmak için bir kampanya başlatmış, üzerinde çizgi kadın resimleri olan bir dizi broşür yayınlamış. Bu broşürlerde kullanılan şuh kadın resimleri Ordu'daki gerçek kadın askerleri kızdırmış, broşürlerin toplatılması gündeme gelmişti. Avustralya ordusu çizgi kadınlarla uğraşa dursun, bizim ordu gibi Seda Sayan'ımız var. Aynı bir gün bizde bir kampanya yapılacak olsa, en güvenilir kurumun yüzü en güvenilir ünlümüz olur. Kampanya nasıl yapılmış, dünya alem görür.

Okul öncesi eğitim liseden daha önemli

Sınavlar bitti, şimdi de kayıt kargaşası başladı. Özellikle velileri yoğun bir okul seçme telaşı aldı. **'Benim oğlan daha küçük, bir büyütün öyle düşünüyoruz'** dediğim oğlum anaokuluna yazdımama zamanı gelince, **'Üç yaşında bu telaşı yaşıyorsak, on üç yaşında ne yapacağız?'** diye düşünmeye başladım bile.

Biliyorsunuz son zamanlarda **'Ne olacak bu memleketin hali?'** kişisinin yerini **'Ne olacak bu eğitim sisteminin hali?'** aldı. Bu konuyla ilgili görüşüğüm isimler arasında en samimi ve net açıklamalar Avrupa Okulları kurucusu ve TÖDER İcra Kurulu üyesi **Talip Emiroğlu**'ndan geldi.

'Bizim zamanımızda anaokullarına pek rağbet yoktu. Şimdi ne oldu da anaokulları bu kadar önemsenmeye başladı?'

T.E: 'Çocukların beyin gelişiminin yüzde 50'si 0-4 yaş arası, yüzde 70'i ise 0-8 yaş arası tamamlanıyor. Hayatın bu en önemli devresinde çocukları yetiştir insanları eline bırakmak, anneanne, babaanne ya da alelade bakıcıların büyütmelerine müsaade etmek kadar yanlış bir şey olmaz. Bu sorun, yani okul öncesi eğitimsizlik sorunu, bana göre en büyük sorunumuzdur.'

'Anaokulları çok pahalı, ancak belli bir kesim çocuklarını anaokuluna gönderebiliyor.'

T.E: 'Şu anda ülkemizde 3-5 yaş arası okullaşma oranı yüzde 8, altı yaşın ise yüzde 27'dir. Bu sorun nasıl giderilir? Zorunlu eğitim 1+8, zamanla 2+8, hatta 3+8'e çıkarılır.

İlköğretim okullarında okul öncesi için sınıflar açılır. Bunları yapmak şarttır, çünkü okul öncesi eğitim lise eğitiminden bile daha önemlidir.

'Peki okul öncesi eğitim almış çocuklarla, almamış olanlar arasında ileride bir fark oluyor mu?'

T.E: 'Okul öncesi eğitim almış çocukla, almamış olan çocuk arasında lise ve üniversite eğitimlerinde yüzde 60'luk bir başlangıç farkı oluyor.

'Siz göre bir veli, çocuğu için anaokulu ve ilköğretim seçerken nelere dikkat etmeli?'

T.E: 'Bazı velilerin kendilerine belli bir çevre edinmek için çocuklarını belli okullara yazdırdıklarını görüyorum. Ne o okulda verilen eğitimi ne de çocuğun memnuniyetini önemsiyorlar. Sırf bilmen kimlerin çocuğu da o okulda okuyor diye çocuklarını veriyorlar. Oysa veli önce kendinin kim olduğuna, ne istediğine ve nasıl bir çocuk yetiştirmek istediğine karar vermeli. Bir de, kendi yapamadığı şeyleri çocuğuna empoze etmeye çalışmamalı.'

'Bu tip velilere sık sık karşılaşıyor musunuz?'

T.E: Tabii, veli geliyor, 'Benim çocuğum matematikçi olacak.' diyor. Buna siz karar veremezsiniz. Çocuğun eğitimi ne yönde çocuk onu yapmalıdır. İyi bir okul, bu eğitimi doğru tespit eden okuldur. Ben kendi kızımın kendine güvenen, üreten, sorgulayabilen, yaratıcı, analizi bir birey olarak yetişmesini arzu ederim. Ama onun sözcüğü mi matematikçi mi olacağına önceden karar veremem.



Talip Emiroğlu

Karniyarık fermuar ve kadın vekiller

Ayşe Hanım avukat olmasına rağmen temizlik ve yemek konusunda iddialıymış. Hijyene çok önem vermiş, yemek yapmayı da çok sevmiş. 'Patlıcan oturma', 'musakka' ve 'karniyarık' çok iyi yaparmış. Kadınların bakımlı olması gerektiğine dikkat çeken **Türkmenoğlu**, **'Ev kıyafetiyle dışarı çıkılmaz'** diyor.

Halide Hanım ise yemek yapmayı beceremediğini, terzilik sertifikası olduğu halde fermuar dikmekten nefret ettiği söyleyebilecek kadar açık sözlü davranmış. **'Erkeklerin bile kuaföre bu kadar çok gittiği bir zamanda, biz gitmezsek ayıp olur. Ben her gün kuaförümün giderim'** demiş.

Ayşe Hanım, Halide Hanım dediğine bakıp annemin arkadaşlarından bahsettiğimi falan sanmayın. Biri AKP Konya Milletvekili **Ayşe Türkmenoğlu**, diğeri **AKP İstanbul milletvekili Halide İncekara**. İkisi de son derece eğitimli, başarılı ve alanlarında kendini ispat etmiş kadınlar. Mecliste yer alan pek çok erkek vekilden daha donanımlılar. Ne var ki, sırf kadın oldukları için temizlik, yemek ve bakım konulu sorularla muhatap olmak zorunda kalıyorlar.

Oysa, **72 yıl sonra Konya'dan Meclis'e girmeyi başarmış ilk kadın olan Türkmenoğlu ile uzun yıllar dernek ve vakıflarda faal olarak çalışmış olan İncekara'nın** eminim ki anlatacak çok daha önemli konular var. Kadın olarak bir yerlere gelmenin oldukça zor olduğu ülkemizde, bu kadınlar vekil olabilmeyi başarmışlar.

Önce mücadeleyi **'Hangi yemeklerde iddialıyorsunuz'** ya da **'Haftada kaç gün kuaföre gidersiniz?'** sorularına muhatap olmak için vermediklerine göre, çözülmesi gereken sayısız sorunun olduğu bir ülkede, kadın vekilleri bu patlıcan yemekleri ve dikmiş nakışın ibaretleri gibi göstermek niyet



Ayşe Türkmenoğlu



Halide İncekara

Merak ediyorum

'Cumhuriyet Gazetesi'nin ağır topları İlhan Selçuk, Emre Kongar ve Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Mustafa Sarıgül'le Ulus'taki Sunset restoranında bir araya gelerek soldaki yeni arayışları konuşmuşlar. (CHP'nin ve Baykal'ın başarısızlığının elitist ve halka uzak olmalarına bağlı olduğu bir dönemde, Sunset'ten nasıl bir yeni sol doğacak gerçekten çok merak ediyorum.)'

'Gülben Ergen, 6 aylık oğlu Atlas'a gelen oyuncak ve kıyafetleri Çapa Tıp Fakültesi'nin acil servisindeki yeni doğan bebeklere 'ismi gizli kalmak' şartı ile gönderiyormuş. Yardımlarının çok gizli tutulmasını isteyen Ergen, hastane yetkililerini de bu konuyu açıklamamaları için özellikle uyuyormuş. (İyi ki uyuyor, bir de uyarımasa ne olurdu acaba merak ediyorum.)'

'Seçimlerin hemen ertesinde yapılan son Bakanlar Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tüm bakanlara ve Başbakan'a herbirinin değeri 2 bin YTL olan Kama Sport tipi tabancalardan hediye etmiş. Bu silahların en önemli özelliği en acemilere bile nokta atışı yaptırabilmişiymiş. (Sivil toplum örgütleri bireysel silahsızlanma için uğraşa dursun, her gün onlarca insan serseri kurşunlarla hayatını kaybetmiş, topluma örnek olması gereken insanlar da birbirlerine silah hediye etsin. Sayın Bakan hiç mi gazete okuyuyor, merak ediyorum.)'



Gülben Ergen