



Adamlar gemi aziya aldı, biz seyrediyoruz!

Türkiye'yi bir şeriat devletine dönüştürmek isteyenler gaza bastı... Gözlerini bu daktan esirgemiyorlar; çünkü ortada "budak" kalmadı!

Meşhur fıkradır; iki **Egeli** karşılaşmış ve başlamış konuşmaya:

- N'apan?
- N'apem?
- E n'apem!

Durumumuz aynen böyle!
Her gün laiklik karşı bir küstahlığa tanık oluyoruz, susup oturuyoruz...

Sonra da birbirimize soruyoruz:

- N'apan?
- N'apem?
- E n'apem!

Dün yine **Meclis** çatısı altında "tarih" e not düştü.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, buram buram "dinci faşizm" kokan sözler söyledi:

"Türkiye'yi kültürler mozaiği olarak tanımlamak çok yanlıştır. Kültür tektir ve İslam'dır. Türkiye'de hangi etnisteden olursa olsun tek bir kültür vardır, bu da İslamiyet'tir!"

Bu beyefendi **Suudi Arabistan**'da bile **Arap** ve **İslam** kültürlerinin birlikte yaşamaya devam etmesini bilmez mi?

Bilir!

Ama sözüm ona "etnik kültürleri" yadsırken, bu kesimin bugüne kadar savunageldiği "Türk-İslam sentezi"ni de elinin tersiyle iter ve ülkemizdeki tek kültürün **İslamiyet kültürü** olduğunu iddia eder!

Etnik kültürleri bırakan, binlerce yıllık **Türk-Anadolu** kültürünü, hatta pek düşkünlü oldukları "Osmanlı kültürü"nü bile görmezden gelir!

Çünkü gün "çıtayı yükseltme" ve bitirici darbeye hazırlanma gündür!

Benim canımı en çok yakan, bu sözlerin **Atatürk** ve arkadaşlarının canları pahasına kurdulduktan laik, sosyal hukuk devletinin **Meclis**'inde söylenmiş olması!

Resmi tutanaklara geçiyor bu sözler; ama **Atatürk**'ün ülkeyi emanet ettiği bütün güçlerin elleri-kolları bağlı, kafaları karışık!

Korkutulmuşlar, sindirilmişler, ürkütülmüşler!

O yüzden dün kadar "ülkenin en saygın ve güvenilir kurumları" olarak bilinen kurumlarımız yönetenler bile seslerini çıkaramıyor!

Sadece birbirleriyle karşılaştıklarında, moralleri bozuk, çaresiz, bitkin konuşuyor:

- N'apan?
- N'apem?
- E n'apem!

Benim işim gazetecilik. Görevlerimden biri uyarmak:

Ülkenin tüm değerleri göz göre gidiyor beyler...

84 yıllık cumhuriyet geleneği ve kültürü, yok sayılıyor.

"Halk böyle istiyor" ya da "Tabuları yıkıyoruz" dayatmasıyla, koskoca bir devletin köküne dinamit kontuluyor!

Ve ne yazık ki aslı görevi bu gibi durumlara "dur" demek olanlar gafflet, dalalet, hıyanet...

Bir de benden, "sefalet" içinde!

Uyanın bu derin uykudan...

Görmüyor musunuz; yakında "N'apan, n'apem" diye sormanıza bile izin verilmecektir!

YÖK

YÖK Başkanı Erdoğan Teziç emekli oldu ya şimdi yeni **Başkan** in kim olacağı merakla bekleniyor!

Asıl merakla beklenen, yeni **Başkan** in eşinin türbanlı mı, türbansız mı olacağı.

O göreve layık olup olmayacağı, üniversitelerin özzerkliğini koruyup koruyamayacağı, eğitim seviyesini uluslararası standartlara yükseltip yükseltmeyeceği kimsenin umurunda bile değil!

Ne diyeyim; bizi bu hallerre düşürenler utansın!

GÜNÜN SORUSU

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra türbanlı eşi **Hayrünnisa Gül**'le **Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Aslan Güner** ilk kez el sıkışmış. **Dünyada sıradan bir "el sıkışma"**nın haber değeri taşıdığı kaç ülke kaldı?

Şımarıklık ve ihale itirafı!

AKP İstanbul Milletvekili Halide Incekara, Meclis Genel Kurulu nda konuşurken, "Şımarığınız" ve "Bütün ihaleleri yandaşlarınıza veriyorsunuz" suçlamalarını yanıtlamış... Demiş ki:

"Eğer şımarıklık dediyiniz, milletin sevgisinden şımarıyorsa... Bunu onur kabul ederim... Ayrıca, ihaleleri de istiyorum!"

Şımarın **Halide Hanım** şımarın!

Ama unutmayın:

Son seçimlerde sizi "şımartacak" kadar oy veren halk elbette bir gün karşınıza dikilmesini de bilir!

Bugün o şımarıklıkla ulufe gibi dağıttınız ve üstüne üstlük bir de savunduğunuz o ihalelerin hesabı o gün sorulur sizden!

Siz yine de şımarın! bunu yaparken aklınıza sizden önce şımaran **Demokrat Partilileri** ve **ANAP** lıları da getirin...

Kim bilir, belki faydası olur!

