



**T**BMM Kayıp Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Uşak Eşme'deki Umud çocuk olayı üzerine ağır konuştu. "Ne olursa olsun önemli olan o çocuğun emanet edildiği okuldan kaçmasını önleyecek tedbirlerin alınmasıydı. Hem okul yönetimini, hem kaymakamlığı, hem valiliği bu işten yüzde 100 sorumlu tutuyorum" dedi.

Sebebini de açıkladı kendince: "Çünkü sayın valilerimiz şehrin patronudur. Kaymakamlarımız ilçedeki en yetkili insanlardır. Eğer buldukları yerde bu eksiklikleri, aksaklıkları göremiyorlarsa orada oturmaları nafiledir. Çoluğumuz çocuğumuz bir faydası yoktur". Yanıt komisyon toplantısında bilgi veren **Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal**'dan geldi. Köksal bu olay özelindeki sıkıntıyı şöyle dile getirdi: "Yaşanan bütün olaylar, 12 saat geçtikten sonra polise lütfen haber verilmiş."

**Anlaşıyor ki beyhude geçen yarım gün söz konusu. Bu saat dilimlerinin safha safha sorumluları ayırır.** Diyelim ki okul yönetimi aileyle birlikte anında polisi de haberdar etmeliydi. Ya da aile kendi başına aramaya koyulacağına onlar polise bilgi verip yardım talep edebilirdi.

### Acılı aile söz konusu

Deneyimli bir idareci olan **Köksal** yine de son derece ölçülü ve serinkanlı yaklaştı meseleye. Sözleri ders gibiydi. Diyordu ki: "Müracaat makamı olan güvenlik teşkilatı doğrudan doğruya bu işin sorumlusuymuş gibi kamuoyunda algılanıyor. Yine de çok rahatsız değiliz. Sonuçta acılı bir aile, acılı bir toplum vardır. Polis teşkilatı olarak acılı aileyi teskin etmek, onun problemlerini bulmak veya yaraya parmak basmak bizim görevimizdir. Her kayıp çocuğu kendi çocuğumuz gibi, kendi ailemiz gibi görür ve ona göre hassasiyetle takip etmeye devam ederiz. Ama daha önce bu işlere bakması gereken kuruluşların da bu meselede en az bizim kadar, bizden fazla sorumlu olduklarını ifade etmem istiyorum."

**İncekara** ise hayretlerini gizleyemiyor ve adeta duyarsızlığa isyan ediyordu: "Eşme'de yaşanan olayda dehşete düştüm. Ufacık bir çocuk kaybolunca

emniyete 12 saat sonra bildirmek ne demektir? **Aynı odada olduğu arkadaşları hiç merak etmemiş midir? Nöbetçi öğretmen hiç gece çocuklarla ilgili bir eylemde bulunmamış mıdır?**"

### Kayıp çocuk olayları

Halide Hanım'ın herkesin son derece dikkate alması gereken bir konuya işaret ettiğini de söylemeliyim. Onu da kendi sözleriyle yazarsak şöyle: "Türkiye'de 300 binin üzerinde çocuğumuz yatılı ilköğretim okullarında okuyor. Eşme olayından sonra bir endişe doğdu. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası gibi pek çok kampanya yapıp çocuklarımızı okula kazandırmaya çalışırken önünüzde çıkan bir ihmâl, bırakın kız çocuklarını, ailelerin erkek çocuklarını dahi okullara göndermekten imtina edeceği endişesi taşıyorum. O zaman bir musibet bin nasihatten evladır diyerek bunun bize ders olması lazım. Adında devlet yazan kurumlara teslim edilen kişilerin şakası yok."

### İyi güzel de

Buraya kadar gayet iyi de sonrası biraz ağır geldi bana. Devamında şöyle diyordu İncekara: "Kaymakam ve valilerin bu konuda çok büyük eksiklikleri var. Makam arabasız, kırmızı plakasız, haber vermeden okul denetimleri yapılırsa bu eksikliklerin çoğu yaşanmaz. Astığınız kameranın çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, sokağa çıkan çocuğunuzun güvenliğinden emin değilseniz herkes birbirine sorar ki, 'niye oturuyorsunuz oralarda?' diye".

Şimdi ben de size soruyorum sayın vekil. Valilerin ve kaymakamların her çocuğun peşine bizzat takılması, her okulun her öğrencisi için birer ikişer polis tahsis edilmesi mümkün mü? Okulların güvenlik kameralarının görüntüsü mülki amirlerin makam odalarından mı izlenecek yani? Çocuğun kayboluşunu 12 saat boyunca polisten adeta "gizleyenlerin" günahını doğrudan valiyeye, kaymakama, polise yüklemek biraz tribüne oynamak gibi geldi bana. Umud'un ölü bulunduğu yerin okul bahçesinin içinde çıkması kimin birinci derece hatalı olduğunu ortaya çıkardı zaten.