

OKUR TEMSİLCİSİ
GÜLAY ERDEMLİ

okur@stargazete.com Faks: 0212 496 21 79

**Medya ve taciz haberleri**

Küçük çocuklara yönelik cinsel istismar haberleri son dönemde medyada sıkça konu olurken, bu konuda farklı sesler yükseliyor. Kimi taciz haberlerini görmezden gelmenin daha doğru olduğuna inanıyor, kimi olayların üzerine gidilmesi gerektiğini savunuyor. Pekî ortada insanın kanını donduran gerçekler varken susmalı mı, yoksa yaşananların üzerine mi gidilmeli?

Önce Çiğdem Akar'dan gelen e mail'e bakalım: "İnsanlığım adına utanıyorum, kırılıyorum, inciniyorum taciz haberlerini okurken. Duygularımı anlatacak kelime bulmakta bile zorlanıyorum. Neredeyse her gün farklı yerlerden çocuklara yönelik taciz haberleri geliyor. Acaba diyorum bu kadar uluorta konuşulması, sürekli gündemde tutulması bu iğrençliklerin artmasına neden mi oluyor? Gazete-

nizde taciz haberlerini yayınlamanız ne kadar doğru?"

Bence cinsel istismar haberlerinin bir tabu gibi saklanması doğru değil. Bunu ne kadar gizli kapılar ardında tutarsanız, yok sayarsanız tacizciler o kadar cesaretlerini artıracaktır. Basının, gerçek ve objektif bir şekilde konuyu gündemde tutması çözümleri da artıracaktır. Bunun da ötesinde yaşananlar gösteriyor ki cinsel istismar pek çok kez yakın çevredeki kişilerden geliyor. Benzeri haberlerin uyarıcı olduğunu, ebeveynleri daha dikkatli olmaya iteceğini de düşünüyorum.

Haberleri verirken dikkat etmemiz gereken kriterler var elbette. Olayları asla hikaye gibi detaylandırarak vermemek, 'te-cavüz' yerine 'cinsel istismar' ifadesini kullanmak, anne-baba adını kesinlikle vermemek bundan sadece birkaçı...

Başlıktaki yanlış

Haberin başlığı olayın özeti olunca, yapılan yanlışlık da kafaları karıştırıyor. Bakalım nerede, nasıl bir yanlışlık yapılmış. 6 Mayıs sayfa 17. Başlığımız 'CHP'li kadın vekile densizlik.'

Haberi okuduğunuzda çıkan sonuç ise tamamen farklı: "Meclis Genel Kurulu dün büyük bir densizliğe sahne oldu. CHP'li Nur Serter'in konuşmasıyla CHP ve AK Partililer arasında tartışma yaşanırken CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner, AK Parti Grup Başkanvekili Aşenur Bahçekapılı'ya "Yavrum otur yeri-

ne" diye seslendi. Bunun üzerine Bahçekapılı, "Bana yavrum diyemezsin. Ağzımı topla" diye karşılık verdi. Bahçekapılı'nın Güner'e doğru yürütmesi üzerine araya giren AK Partili Halide İncekara, Bahçekapılı'ya sarılarak uzaklaştırdı..."

Okurumuz Erhan Sözak der ki: "Gerçekten kafam karıştı. Başlığımızı okudum sonra da haberinizi. Abartmıyorum, ben mi yanlış anladım diye iki kez baktım. Görünen o ki densizlik Ak Parti'li kadın vekile yapılmış. Başlıkta hata görmek hiç de hoş olmuyor."

'Kimse kendisini öyle görmek istemez'

6 Mayıs sayfa 11'deki 'İtfaiye intihar etmeyeceğimi düşünüp yavaş hareket etti' haberinde, İzmir'de 27 Ocak'ta, üçüncü kattaki evinden atlayarak intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan 21 yaşındaki Aşegül A.'nin itfaiye hakkında suç duyurusunda bulunduğunu okuyoruz.

Detaylarda şu bilgiler var: "Tedavisi halen süren Aşegül A. avukatı aracılığıyla, itfaiyenin yavaş davranarak, hava yastığını zamanında açmadığı ve görevini ihmal ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Genç kızın sakat kalma riskinin bulunduğunu belirten avukat Tolga Turgut, 'O sırada psikolojisi her an atlamaya müsait olan müvekkilimizin durumu, görevlilerce gözardı edilmiş. 'Nasıl olsa atlamaz iner'



düşüncesiyle yavaş hareket etmişlerdir' dedi."

Haberde Aşegül A.'nin olay günü pencerenin kenarında ve daha sonrasında bir sağlık görevlisi başındayken yerde yatan halinin fotoğrafları var. Fotoğraflar o dönemde de bu köşede

eleştirilmişti. Okurumuz Gülçin So-yak'ın gönderdiği e mail'e de kelimesi kelimesine katılıyorum. "İntihar girişiminde bulunan bir kişinin sağlıklı bir psikolojije sahip olduğunu söyleyemeyiz. Haberinizde kullandığınızı

fotoğraflar bakınca üzüldüm. Kimse kendisini öyle görmek istemez. Varsayalım onun umurunda değil yine de sağlıklı bir yaklaşımla sizin bu fotoğrafları kullanmaktan kaçınmanız gerekiyordu."