

# İlçeleriyle büyümeyen Başkent

BİR İstanbullu olan AK Parti Milletvekili Halide İncekara'nın Başkent'le ilgili ilginç önerileri var. Bunlardan birini de şöyle aktarıyor: Ankara'daki valileri protokol ve iş yapan olarak ikiye ayırmak gerek. Kent ilçeleriyle birlikte büyüme başaramadı.



**SALİHA ÇOLAK'IN RÖPORTAJI 5'TE**



Milletvekili Halide İncekara, "Memur şehriyim her yer lojman olsun, otobüs ucuz olsun diyorsunuz. Peki bu trilyonluk daireleri kimler alıyor o zaman?" diyor

# Bu kente iki vali gerekli

**Bir İstanbullu olan AK Parti Milletvekili Halide İncekara'nın Başkent'le ilgili ilginç önerileri var. Bunlardan birini de şöyle anlatıyor: Ankara'daki valileri protokol ve iş yapan olarak ikiye ayırmak lazım. Ankara ilçeleriyle birlikte büyüyemiyor. Böyle olunca çevre iller de sürekli mağdur ve fakir**

**Y**AŞAMI boyunca sadece bir iki kez yolunun düştüğü Başkent'te milletvekili seçildikten sonra valizinin içinde bir misafirhane sakını olarak yaşamaya başlamış AK Parti Milletvekili Halide İncekara.

Bir İstanbullu olarak hala ilginç bulduğu tespitleri ve Başkent üzerine. Bir memur kentinin trilyonluk dairelerinden, milletvekillerinin VIP sayılmadığı otoparklarına, devlet memuru garsonlardan kuaförlerine ilginç gözlemlerini, "Ankara'ya iki vali" gibi çözümlerini HT Ankara'ya anlattı İncekara...

**Ankara ile ilk ne zaman tanıştınız?**

Sivil hayatımda belki üç beş kere uğradığım bir yerdi Ankara. Arkasından milletvekili olunca artık Ankara'ya tanıştık. Tanıdım ni bilmiyorum. Hani sorsan, şurada Meclis'in etrafındaki dört caddenin adını soran bilmem. Ankara'da misafirhaneleri kullanmayı tercih ediyorum. Sadece yatağı istirahat yeri kadar kullanıyorum. Çoluk çocuk İstanbul'da. Fırsat bulduğumda atlayıp eve geldiğim İstanbul'da. 8 yıldır bavulda yaşıyorum.

**Sevay hayatın getirdiği zorluklar oluyor mu?**

Ben kişilik olarak 'ev hayati öğütünde yemek yiyemedim, uyum geldi yatamadım' diye hayatın bireyselliğini çok öncelleyen bir tip olmadım. Hep utkunda yapacağım iş vardır. Bunu yaparken kaldırımda da yatabilirim, üşüyebilirim de, öğünüm de geçebilir, aç da kalabilirim.

Arkadaşlar şahittir; ekmekek, peynir, domates, simit yiyeceklerimizin hası haline geldi.

Hiç 'yorgunum' dememişimdir ama herkes bana sürekli yorgun göründüğümü söyler. Bir şikayetim yok.

## Belediye otoparkı için VIP değilim

Polisevi'nde kalırken misafirlerimi ağırlamak için VIP'i açmalarını istedim. Bunun için bakanı aramam lazım. Ertesi gün kalktım orası kayıyor. 'Burayı kime açyorsunuz' dedim. Kaymakam vali gelince açıyorlar. Gece çalışmalarında, saat üçte gittim, araba park edeceğim otoparkına. Memur arkadaş 'Buraya park edemezsiniz, burası VIP'ler için' dedi. "Anlamadım" dedim. Adam durdu park yerine. "Kim park edecek?" dedim. "VIP park edebilir, siz VIP değilsiniz" dedi. Adam bana park ettirdi. Ankara'da belediye otoparkları dahil ben VIP değilim. Herkes ayrı bir devletçik.



Fotoğraflar: Ümit TURPCU

satılır olması benim en ilgimi çeken şeylerden birisidir.

**Neve bağlıyorsunuz bunu?**

İllegal ve kara paranın çok hızlı dönmeye bağlıyorum. Hem memur şehri olup hem de bu kadar hızlı nasıl satılıyor? Ben alamam buralarda daire. Bu fiyatlarla erişmem mümkün değil. Erişmeyeceğim için de milletvekilleri ha bire kooperatif kurup ev yapmaya çalışıyorlar.

**İstanbul'da buradaki niteliklere uygun evler daha mı ucuz?**

İstanbul'da bu kadar pahalı yerleri kim alır, işadamları alır. Bellidir. İyi bir danışmanlık firmasında iyi hizmet satarak iş yaparlar alır. Ankara'da, memur şehriyim. Otobüs ucuz olsun, dolmuş ucuz olsun, her taraf lojman olsun, her taraf kooperatif olsun diyorsunuz. Bu trilyonluk daireleri kim alıyor o zaman. Trilyonluk daireler alınmasın demiyorum. Kim alıyor? Benim o kadar trilyonum olsa Ankara'da almam, Boğaz'da alırım. Ama Ankara'da yaşıyor, Ankara'da alıyorum. Emlakçılar kendileri söylüyor. Çoğu kendi üzerine değil diyor.

**AKRABA KURUMLARI**

**Valilerle bu sorunları paylaşma imkanınız oldu mu?**

Daha önceki valimizle öyle bir diyalog olmadı. Yeni bir valimiz geldi Antalya'dan. Ankara'daki bu hassasiyetleri göz önüne alacağını düşünüyorum. Bir de başka gözüme çarpan bir şey. Her kurumdaki kurum çalışanlarının birinci ikincisi deredeceki akrabalık ilişkileri. Bir kuruma bakıyorsunuz bütün aile, o kurumun bir alt katında bir üst katında, yan odasında çalışıyor. Kurumun nüfusu 3 bin ise bunun yüzde 50'si 55'i birbirleriyle akraba.

Meclis bunlardan dolayı beni şoka uğratan bir yer. Ben özel sektörden geliyorum. Az buçuk bilgisayar kullanabilen, teknoloji kullanabilen danışmanlarla çalışacağımı düşünüyorum. İyi Türkçe konuşmayan, teknolojiyle ilgisi olmayan insanlar Meclis'te.

**DELI KISMINDAN GİBİ HESSEYİYOR MUSUNUZ KENDİNİZİ?**

Tarih asılmış, öldürülmüş, sürülmüş kaşiflerle doludur. Onu düşündükleri, onu yaptıkları için ya hapislere atılmışlardır. O yüz yıl büyüdüğü tarih onları kutsamıştır. Tarih ya delileri ya velilerle büyür. Ben veli olamayacağıma göre, deli kisminden olabilirim. Donkişot gibi görünen halim şöyle bir şey; Siyaset kurumu, emekli olan bürokrasinin mecliste taşınmasından dolayı vatandaşın haline çok önemim. Herkes gördüğünü konuşacak. Ben vizite kağıdıyla hastaneye gittim, SSK'da kuyruk beklemiş, iki doğumunu üniversite hastanesinde yapmış birisiyim. İki tarafı da görmüşüm.

Hastanesi, pastanesi, hapishanesi ayrı. Devlet bölünecek diyorlar ya, birileri zaten devletli bakanlık bakanlık kurum kurum bölümsü. Hepsini ayrı imparatorluk gibi. Kanunun menfaatinde birleşmek zor.

**HAVAALANINDA SİYAH ARABALAR**

İstanbul'dan geldiğimdeki dikkatimi çekti. Havaalanında siyah siyah arabalar. Neler oluyor? Kim geliyor devlet başkanı mı? İndim baktım ki bir kurumun müdürü. Sadece onu uçakta karşılamak üzere 5-6 araba, onlara insan dizilmiş vaziyette.



## Meclis'e ilk gelişimde duyduğukları şoke etti

**KENTLE İLGİLİ GÖZLEMLERİNİZ NELER?**

İlk milletvekili olduğumda aileme Meclis'e geldiğimde, yemek yediğim lokantanın garsonunun bile memur olduğumu duyunca şok geçirirdim. Deredeceki hiyerarşik ast üst ilişkilerinin olduğu lojman yapıları var. Meclis'te çıkıyorsunuz, durmadan nöbetçiler görüyorsunuz. "Kim kimden konuşursun" görüntüsü beni yıllarca İstanbul'da yaşamış biri olarak çok ürkütüştü. 5 kilometre yürüdüüm Meclis'ten. Gece mediyim kaldırımlar, bir su alabileceğim bir kentin ya da bakkal olmaması, bir beton yığı. "Ben resmîyim benim kurallarım var" diyen binalar. Bu İstanbul'da yaşayan biri için çok garip bir şey.

"Ben milletvekilim" diyor musunuz, böyle durumlarda? Hayır. Ben meclisten çıkınca

milletvekilliği bir kenara bırakırım. Kaldırımlarda otururum, insanlarla sohbet ederim. Çok hoş vakit geçiririm. Çünkü milletvekili olduğunuz bileler fiyirler zaten size.

**Vatandaşlarla konuşurken ilginç diyaloglar oluyor mu? Atıp tutuyorlar mı, milletvekillerinin arkasından?**

Arkasından konuşmaya gerek yok yüzüne de söylüyorlar. Nasıl olsa ne söylersen söyleyin o pişmiş kelle gibi sırtınak zorunda. "Napiyorsunuz ne diyorsunuz?" diyemez. Çünkü hayatını tamamını siyasette belirlediğini düşünüyorum. Halukku İnanımın hayatının çok az bir kısmını siyaset belirliyor. Esas kısmını, onun sorgulamadığı, yargılamadığı, eleştirilene ceza alacağı kurum ve kuruluşlar belirliyor. Ama vatandaş bunun farkında değil.

## Esnafın yüzde 95'i fiş vermez

ANKARA'nın başka çok dikkatimi çeken bir yönü; esnafı katilyen fiş vermiyor. Ankara'nın göbeğinde üç kişi alın restoranlar gezinin. Yüzde 95'i istisnasız size fiş vermez. İstediyiniz zaman da garip garip bakıyorlar. Daha önceki alışverişlerin fişlerini çekmedenden çıkarıp fiş diye veriyorlar. Bir de Ankara'da trafik kuralları yok.

Çünkü Ankara, rengarenk plakalı arabaların gezindiği bir şehir. Kırmızı, sarı, yeşil, turuncusu... Arabayı kullanan şöfor arkadaşlar her zaman kraldan çok kralcı devranın arabının içindeki kişilerin ısrarla trafik kurallarına uy demesine rağmen kurallara uymamayı, diğer arabaların rengine göre tavır almayı yeğliyorlar.



Milletvekili Halide İncekara, arkadaşımız Saliha Çolak'a Ankara ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.