



Ekran Kuşu

Vehbi DİNÇCAN
vehbi.dinccan@gunes.com

Geriyeye dönme, hatta bakma bile!

HAZAL takıldı aklıma. Bi de üstüne üstlük mail geldi. Hazal'ın "Kuru Gül-ler" adlı şarkısı. Bir sabah, erkenden dinledim. Vay be! Bizim Hazal öyle güzel bir şarkı yapmış ki. Nereden çıktı durduk yerde derken, bizim niçin haberimiz yoka getirdim işi. İyi bir iş. Hazal, bildim bileli düzgün, ağır başlı,



sevecen biridir. Sevgi dolu bakışlarında o güzelliği görürsünüz zaten. Yıllar önce, Mersin, Taşucu'nda karşılaştığımız. Bir otelin açılışı vardı, o da sanatçı olarak katılmıştı. Bir iki gün öyle güzel eğlendik ki, Orhan Kılıç ta görevli olarak gelmişti. O zaman, Televole ile haşır neşirdi Orhan. Bu gün, Dıgıtürk ve lig TV'nin Ankara temsilciliği görevini yürütüyor. Nereden nereye. Hazal'ın yanı sıra daha bir çok, o za-

manın genç sanatçıları mevcuttu o gecede. E, kolay mı, vakit Televole vaktiydi. Ama, gazeteci, sanatçı arasındaki inanılmaz dostluk neşeli ortamları oluşturuyordu. Neyse, Hazal'la, Orhan Kılıç röportaj yapacaktı. Bir müzikiplik olsun istedik ve Hazal'a uzatılan mikrofonun devamına, bahçe sulamak için kullanılan hortumu geçirdik. Tam soru zamanında, musluğu açınca, Orhan ve Hazal sınıksıklam oldular. Hazal, kıpkırmızı oldu. Orhan, nasıl şaşkın. Hazal, o günlerden, bu güne çizgisini hiç değiştirmeden sürdürdü. Düzgün duruşu ile, hep işini yaptı. Hazal kız, bu gün "Geriyeye Dönme" adında bir albüm çıkartmış. Kendi olanakları, kendi cabası, her şeyi kendi üstlenmiş. Böyle isimlere, işini, sadece işini yapanlara kucak açmak gerek. Bide, öyle güzel şarkılar söylemiş ki. Hazal'ın "Geriyeye dönme" albümü dinlenir. Kuru Gül'ler adlı şarkı ba-yağı güzel. Hadi yürü be Hazal. Geriyeye gerçekten dönme, devam.

Kıçıyla ün yapmak!

KKTC'de konser verecekti Jennifer Lopez. Rum kesimi ayağa kalktı, her nedense. Ve, bu ünlü, kıçıyla huzura gelen Lopez, caydı konserden. Alacağı onca parayı nasıl geri tepti anlayamadım. Halide Incekara (AKP İstanbul milletvekili) bir açıklama yapmış. İlk önce sınırlendim. "Ne alaka" tepkisi koydum. Incekara; "Kalçaları ile değil beyinleri ile meşhur olanlar çağrılınsın" demiş. Öf be derken içim acıdı. Ama, sonra bu Lopez'in bir açıklamasını okudum. "İnsan haklarını suiistimal



eden hiçbir devleti desteklemiyorum" gibisinden konuşarak, kendini siyasetin içinde bırakmış ve bence boğulmuş. Acaba, Rum kesiminden daha fazla para aldı da, böyle mi konuştu. Kıbrıs'ı tanımadığı belli. Oturup, Kıbrıs'la ilgili biraz kitap karıştırırsaydı ya. Dünya'da kıçı ile işi götüren ender sanatçılardan biri. Yine, kıçı ile dağları devirmiş. Kıbrıs'ı iyi bilmek, tarihine iyi bakmak gerek. Ki' bu sözleri söyleyeceksin o vakit. Kıçıyla ünlü olmak bu kadar. Hakikaten beyin gereklili bazılarına.

Eve hapis olmak!



CUMA günü Ana haberler bantı girdi dikkat duyurusunda bulundu. "Sokağa çıkmayın'a getirdi işi. Araçlarınızı kullanmayın diyerek, selin gelişini haber veriyordu. Canlı bağlantılarla bölgelere kadar uzanan bir haber akışı. Ulan dedik, kış geri mi geldi? Kış geri gelmedi, çıkmadı ki, İstanbul'dan. O gün, bizim Zeki Çetin, Semra Çetin ve yakın dostumuz Vildan bacı sıkılmışlar, İstanbul'u köşe bucağın gezelim demişler. Semra Diyor ki; "Yollar bomboş. Trafiği hiç bu kadar rahat görmemişim. Maltepe'den, Topkapı'ya, oradan Eyüp'e, Cihangir'e, Bebek'e kadar uzandık, turladık ve döndük. İnanır mısın, bir dirhem yağmur yağmadı. Kimse'de trafiğe çıkmamış." Eve hapis olmak buna denir. TV'lerin bangırdaması, felaket tellallığı yapması eve hapis'in görüntülerini oluşturuyor. Ben o gün ATV'yi izledim. Bölgesel yağışlar var dedi. Ardından bir de ama bıraktı. Ve, ilginçtir. Bir gün önceki, o felaket yağmur geliyor haberleri, dün yağdı bizim yakaya. Millet eve hapis oldu. Sokaklar boştu yine boştu. Ama, bir gün sonra geldi o feci yağmur.